



Nieuwsbrief 10, 21-5-2021

| | |
|-----------|---|
| 24 mei | Tweede Pinksterdag, alle kinderen zijn vrij |
| 25 mei | Studiedag, alle kinderen zijn vrij |
| 26-28 mei | Papiercontainer |
| 1 juni | Spreekuur schoolmaatschappelijkwerk, 8.30 uur |
| 1 juni | Sportdag groepen 1/2 |
| 1 juni | OV vergadering, 19.45 uur |
| 2 juni | MR vergadering, 20.00 uur |
| 8 juni | Praktisch verkeersexamen groepen 7 en 8 |
| 11 juni | Nieuwsbrief 11 |



Sportdag groep 3-8

Woensdag 14 april was de sportdag van de groepen 3 t/m 8. Team4Talent was al vroeg in de weer om alles op tijd klaar te zetten. Even leek het weer ons tegen te zitten, want net voor de kinderen kwamen kregen de juffen en meesters nog te maken met een klein hagelbuitje. Gelukkig klaarde het snel weer op en kon na het verzamelen en een korte uitleg lekker begonnen worden! De kinderen van groep 3 t/m 5 konden beginnen allemaal in een apart vak en mochten kiezen uit verschillende kleine spelletjes. Zo konden ze o.a. boogschieten, kingen en oudhollandse spelletjes spelen. Maar de favoriet van bijna iedereen was toch wel het springkussen! De groepen 6 t/m 8 speelden in teams binnen hun eigen klas hele bijzondere spellen zoals poolbal en kinbal. Ook werd er gestreden tijdens een potje lasergamen, voetbal of hockey.

De dag werd afgesloten met een lekker ijsje en heel blije gezichten! Geslaagd dus!

Sportdag groepen 1/2

Toen de groepen 3 tot en met 8 hun sportdag hadden gehad, kreeg juf Meike van een paar kleuters de vraag: "Is er ook een sportdag voor kleuters?". En of die er is! Op dinsdag 1 juni is er speciaal voor de kleuters een Jungle-sportdag in de grote gymzaal. Slingeren aan lianen, gooien met kokosnoten, hoge bergen beklimmen en nog veel meer! Wat heb je hiervoor nodig? Je **sportkleding** en schoenen natuurlijk, maar ook een **extra flesje water** want in de jungle kan het héél warm worden. De rest van de dag gaan de kinderen gewoon naar school dus het 10-uurtje en de lunch gaan ook mee in de tas.

Groep 3, 5 en 6 hebben die dag geen gymles van juf Meike.





Kangoeroewedstrijd

Op donderdag 18 maart vond de Kangoeroe-wedstrijd plaats. Maar liefst 7 singles en 10 duo's hadden zich opgegeven om met deze leuke reken- en wiskundewedstrijd mee te doen. In totaal hebben er dus 27 knappe koppen meegedaan! Er werd gezweet, gepuft en geploeterd op de moeilijke sommen.

De kinderen hebben afgelopen week hun oorkonde met hun score en bijbehorende prijsjes in ontvangst genomen. We hopen dat er volgend schooljaar nog meer kinderen het leuk vinden om mee te doen aan deze wedstrijd.

Via deze weg willen we de Oudervereniging bedanken voor hun bijdrage hieraan!



Meesters- en juffendag

Op vrijdag 23 april vierden alle meesters en juffen van De Bonte Tol hun verjaardag. De kinderen en leerkrachten mochten met een gek kapsel op school komen, vanwege het thema 'Raar met je haar'. Er waren heel wat creatieve kapsels te bewonderen, wat hadden veel kinderen (en ouders) hun best gedaan! Het was een gezellige dag, met kinderen die verkleed waren, cadeautjes uitpakken, verjaardagsliedjes zingen en spelletjes spelen. Iedere groep had deze dag een eigen feestelijk programma. We willen de Oudervereniging bedanken voor de leuke klassencadeaus. Iedere groep heeft namens de kinderen en ouders een cadeau gekregen wat goed gebruikt kan worden in de klas. Ook willen wij iedereen bedanken voor de mooie tekeningen en andere knutselwerkjes.

We gingen met een heerlijk gevoel de vakantie in.





Even voorstellen



Mijn naam is Mark-Jan van der Kleij, 29 jaar en ik loop momenteel op De Bonte Tol stage als eerstejaars PABO-student. Jullie zullen mij tot de zomervakantie ongeveer één keer per week in groep 6 in de klas zien waar ik door juf Linda en juf Chérèlle wordt geholpen met het onder de knie krijgen van het docentenvak. Naast PABO-student ben ik ook brandweerman aan kazerne Delft waar ik als duiker inzetbaar ben. Waarom dan beginnen aan de PABO? Voornamelijk omdat ik het gewoon heel leuk vind om met kinderen te werken. Binnen de brandweer geef ik namelijk al voorlichting op scholen en op de kazerne leid ik kinderen rond. Daarbuiten heb ik ook altijd al kinderen begeleid of dingen voor ze georganiseerd. En met het idee dat ik mijn huidige beroep niet voor eeuwig kan blijven uitvoeren is het voor mij een heel logische stap om mijn pijlen te zetten op het docentschap. Voor zover een korte introductie. Mochten er nog vragen zijn, dan beantwoord ik die graag 😊

Thema kleutergroepen

Hebben jullie al verhalen van de kinderen gehoord over de ruimte? Wij zijn deze vorige week al begonnen met het nieuwe thema: André het astronautje.

In de klas hebben wij samen een woordveld gemaakt. De kinderen gingen in tweetallen aan elkaar vertellen wat ze al weten over de ruimte en wat ze graag willen leren/onderzoeken. Er kwamen leuke vragen naar voren, zoals wat is zwaartekracht? Hoe eten astronauten? Waarom is de zon zo warm? Ook gaan de kleuters zelf op avontuur, net als de astronauten. De gang is ingericht als een raket in de ruimte waar de kinderen op onderzoek gaan.





IPC MP 1

De groepen 3 en 4 zijn na de meivakantie gestart met het thema 'Communicatie en media'. Als startpunt hebben de kinderen een oude film (Stoomboot Willie) gekeken waar niet in werd gepraat. Toch wisten ze waar het filmpje over ging door goed te kijken en te luisteren naar de muziek. Daarna hebben ze zelf geprobeerd iets te vertellen zonder te praten. Bij de kennisoogst hebben de kinderen in groepjes een mindmap gemaakt over manieren hoe je een boodschap aan groot publiek kunt overbrengen. Deze week stond in het teken van muziek. De kinderen hebben meegespeeld met bladmuziek bij het verhaal van Sneeuwitje. Ook hebben ze geluisterd naar het hoorspel "Peter en de Wolf" en zelf muziek verzonnen bij een verhaal.

Communicatie en media is overal om ons heen dus we weten er al veel van, maar we gaan er nog veel meer over leren!

IPC MP 2

In groep 5 & 6 zijn wij na de meivakantie begonnen aan onze laatste Milepost: "Red de wereld!". Deze Milepost is heel divers en richt zich onder andere op ontbossing, het milieu en flora & fauna. De eerste opdracht was het creëren van een "regenwoud" op de IPC-borden. Dit zag er in eerste instantie mooi uit. De opdracht daarna was om een deel van dit "regenwoud" te verwoesten. Dit deden wij om besef te krijgen van wat er daadwerkelijk met het regenwoud gebeurt. Wij gaan ons hier de komende tijd nog meer in verdiepen en uiteindelijk zullen we samen een plan bedenken hoe wij de wereld zouden kunnen redden. Kortom: een leerzame maar ook hele relevante Milepost!



IPC MP 3

De groepen 7 en 8 hebben de laatste weken de Wereldoorlogen behandeld. De kinderen mochten hiervoor een gezelschapsspel ontwikkelen. Deze leerzame spellen hebben we met veel plezier gespeeld.

De komende week sluiten we de unit "Reis door de tijd" af met kunstzinnige vorming.

De laatste weken van het schooljaar behandelen we de unit "Zo ziet onze wereld er uit".





Voorleesuurkje CulturA

Grappige boeken tijdens Het Voorleesuurkje op 30 mei

Nynke en Aniek zijn flink op dreef met het maandelijkse voorleesuurkje op de laatste zondag van de maand. Nu doen ze dat nog online vanuit CulturA & Zo, maar de hoop is dat ze dat gauw live kunnen doen. Het volgende Voorleesuurkje staat alweer voor de deur, dit keer op zondag 30 mei om 10.30 uur. En deze keer valt er heel veel te lachen!

Nynke en Aniek zijn dolblij dat het nog steeds zo goed loopt. “We merken dat het iedere maand weer vlotter gaat. En doordat we nu ook een goed beeld hebben van welke voorleesboeken er zijn én welke het meest in de smaak vallen, kunnen we echt de leukste boeken uitzoeken”, lacht Nynke. Zo werd er bij het afgelopen Voorleesuurkje weer heel enthousiast gereageerd op de vrolijke verhalen uit ‘De avonturen van Tommie en Lotje’, ‘De Kikkerkol’ en ‘Ties en Trijntje’.

Op school vertellen

De meiden krijgen ook positieve reacties van enkele basisscholen. Zij worden dan ook steeds meer betrokken bij het Voorleesuurkje. “Hoe leuk is het om je vriendjes en vriendinnetjes van school online tegen te komen, en de volgende dag in de klas over hetzelfde verhaal te kunnen praten”, aldus Aniek.

Meelachen

De boeken voor het Voorleesuurkje zijn alweer uitgezocht! De meiden gaan deze keer een aantal grappige verhalen voorlezen, zoals ‘Stinkhond is verliefd’ en ‘Kanonnen op de camping.’ Dat belooft dus wederom een gezellig en vrolijk Voorleesuurkje te worden!

Het volgende Voorleesuurkje komt er dus weer aan! Dit is op zondag 30 mei, om 10.30 uur.

Aanmelden kan via contact@culturaenzo.nl en is helemaal gratis.

